

REIZEN



Ik moest eerlijk gezegd even op de kaart kijken om te zien waar Zambia precies in Afrika ligt. Gijs Hardeman komt er al jaren en na het lezen van zijn verhaal begrijp ik wel waarom! Felix Wilbrink liet zich het bier in Leuven goed smaken en Jeroen Hendriks ging naar het Schotse Paisley, waar het beroemde motief vandaan komt. En onze Sint komt eendaags aan in Dokkum. Alle reden om er alvast een kijkje te nemen.

Reza Bakhtali
Reizen

Diep in groene hart **Zambia**

Gijs Hardeman woonde en werkte in Zambia. Hij komt er vaak terug, altijd in het regenseizoen. Dit keer ging hij in de 'droge' maand oktober en verbleef hij diep in het Zambiaanse groene hart. Kafue National Park is misschien wel het mooiste stukje Afrika.

Door **Gijs Hardeman**
Foto's **Eelco Hofstra**

Een zonsongang zoals in Zambia vind je niet snel elders.

W

We zitten in een safari-auto op de Zambiaanse Busanga Plains. In de verte komt een groepje van zo'n tien olifanten aangelopen. Na meerdere grote silhouetten aan de horizon te hebben gezien, is dit de eerste keer dicht bij een grote kudde.

Dankzij grootschalige stroperij zijn de grijze heersers van de uitgestrekte vlakte erg prikkelbaar en is het verstandig om een flinke afstand te bewaren. Als ze op een meter of vijftig zijn en nog dichterbij komen, wil ik eigenlijk graag doorrijden. Die beesten zijn prachtig, maar ook zo groot en sterk. Ik kijk vragend naar de vrouw achter het stuur.

Annekim Geerdes – jawel, die roodharige krullenbol uit Boer zoekt vrouw international – houdt haar hoofd koel en verroert geen vin. „Ze zijn nog rustig”, fluistert ze zonder haar blik van de dieren af te wenden. „Zodra we de eerste waar-schuwing krijgen, gaan we.”

Ik vraag of ze ook weleens zonder waar-schuwing aanvallen, maar dan draait de